



Vereniging voor katholiek
en christelijk onderwijs

Inspirerende studiereis naar Israël en de Palestijnse gebieden

Leiderschap, Onderwijs en Spiritualiteit

Tijdstip: 26 oktober t/m 3 november 2022, 9 dagen

Reisleiding: Verus, Peter Sels

Reisorganisator: DrieTour Reizen BV

Inleiding

Voor de elfde keer organiseert Verus deze bijzondere reis naar Israël en de Palestijnse gebieden. Vanaf de eerste dag zijn er steeds nieuwe ervaringen, die veel indruk maken. Gecombineerd met de gesprekken en verhalen die rabbijn Awraham Soetendorp toevoegt. In de afgelopen jaren gingen al ruim 200 mensen met deze reis mee. En tot op de dag van vandaag heeft deze 'life changing journey' invloed op hun persoonlijke en professionele leven. We reizen in een comfortable bus met een eigen chauffeur en een eigen gids, Ron Bouter.

Inhoudelijke opmerkingen

De reis kent drie thema's: leiderschap, onderwijs en spiritualiteit. Als Verus willen we met deze reis onderwijsmensen, vooral leidinggevenden, de mogelijkheid bieden om nieuwe inspiratie op te doen. Zowel voor jezelf om op adem te komen, als voor je werk. Daarnaast leidt deze reis tot reflecties op het eigen handelen, gelet op de vele maatschappelijke vraagstukken en het vreedzaam samenleven met elkaar in ons eigen land.

Door het bezoeken van een aantal 'heilige plaatsen' in het bijzondere en 'spannende' land Israël, waar drie wereldgodsdiensten bij elkaar komen; door ontmoetingen met mensen in dit land in verschillende posities, vanuit verschillende godsdiensten in verschillende plaatsen; door te kijken in scholen en met leidinggevenden en docenten te spreken; door inspirerende momenten te houden, bijvoorbeeld op de boot varende over het Meer van Gallilea of in het Soemoed-huis in Bethlehem...

Door al deze activiteiten weten we dat het een bijzondere reis zal worden, waarbij de groep door zijn samenstelling de mogelijkheid zal bieden voor veel inspirerende ontmoetingen. Uniek is dat rabbijn Awraham Soetendorp aan de reis zal deelnemen (op het gedeelte in de Palestijnse gebieden na) en diverse bijdragen zal leveren.

Hieronder volgt het nu bekende reisprogramma, dat op onderdelen nog gewijzigd of aangevuld kan worden.

Reisprogramma

Dag 1

's Ochtends vliegen we vanaf Schiphol naar Tel Aviv. Aan het eind van de middag komen we aan in ons hotel in Jeruzalem. Als we met de bus Jeruzalem naderen, zullen we onder leiding van rabbijn Soetendorp de stad binnenwandelen, waarna we verder met de bus gaan. In het hotel komen we na het diner als groep bij elkaar voor een eerste ontmoeting. Rabbijn Soetendorp introduceert zichzelf en we gaan met hem in gesprek. Tevens oriënteren we ons op leiderschap.

Overnachting in Jeruzalem.

Dag 2

We starten deze dag in de Oude Stad van Jeruzalem. We bezoeken – als het mogelijk is - het Tempelplein met de Rotskoepel en de Al Aqsa Moskee. Vervolgens gaan we naar de Klaagmuur om de Bar Mitswa-viering mee te maken: Jongens van 13 jaar worden 'Zoon der Wet'. Een bijzondere ervaring om mee te maken. We wandelen verder door de Joodse wijk.



's Middags gaan we naar West-Jeruzalem en bekijken de grote Menorah voor het gebouw van de Knesset. Daarna bezoeken we Yad Vashem, het Holocaust-museum. Na het diner komen we voor een korte ontmoeting bij elkaar om onze ervaringen te delen.

Overnachting in Jeruzalem.

Dag 3

We starten deze dag op de Olijfberg met een prachtig uitzicht over de Jeruzalem. We wandelen de berg af langs de tuin van Gethsemané en de Kerk van Alle Naties. We wandelen verder over de Via Dolorosa en bezoeken de Heilig Graf-kerk, die één van de belangrijkste pelgrimageplekken van de christelijke kerk is, en vervolgens bezoeken we de Graftuin.

In de loop van de middag vertrekken we naar Tiberias om daar voor aanvang van de sabbat aan te komen. Rabbijn Awraham Soetendorp zal met ons tijdens de maaltijd het begin van de sabbat vieren.

Overnachting in Tiberias.

Dag 4

Deze dag starten we op de Berg van de Zaligsprekingen, waar Jezus zijn beroemde Bergrede uitsprak. We wandelen naar de Kerk van de Broden en de Vissen bij Tabgha en bezoeken Kapernaum.

's Middags lunchen we in Nes Ammim en bezoeken we Akko. Bij het vallen van de avond komen we onder leiding van rabbijn Awraham Soetendorp bij elkaar om de sabbat af te sluiten ('havdala').

Overnachting in Tiberias.

Dag 5

We maken 's ochtends een boottocht over het Meer van Galilea en houden een viering op deze boot. Daarna gaan we naar de joods-orthodoxe stad Sefad en bezoeken een synagoge. Rabbijn

Soetendorp sluit dit bezoek in de synagoge af en laat ons kennismaken met de kabbala. Daarna rijden we weer naar het zuiden naar de oudste stad op aarde: Jericho. Voordat we daar aankomen bezoeken we de grotten van Qumran en werpen een blik op de Dode Zee, waar zelfs nog even in gedobberd kan worden. Rabbijn Soetendorp neemt afscheid van ons. Voor degenen die willen, bezoeken we 's avonds het stadscentrum van Jericho.

Overnachting in Jericho.

Dag 6

We zijn te gast bij het Arabic Educational Institute (AEI). We gaan naar de Geboortekerk en wandelen rond in de stad. We bezoeken in twee groepen scholen in Bethlehem en lunchen met moslim- en christelijke schoolhoofden en docenten. We bezoeken het AEI. Spreken met schoolleiders over 'Responsibility of leadership in the Palestinian education. Passion, dilemma's, difficult moments.'



Overnachting bij Palestijnse gezinnen. Een bijzondere ervaring.

Dag 7

Bezoek aan het Soemoed huis (Verhalenhuis) en spreken daar Palestijnse vrouwen met een christelijke en een moslim-achtergrond. Het Verhalenhuis beoogt vrouwen die door de afscheidingsmuur en andere beperkingen in hun bewegingsvrijheid zijn getroffen een hart onder de riem te steken. We zingen samen met het Soemoed-koor. We lunchen vlakbij het Soemoed-huis. We wandelen langs de muur in Noord-Bethlehem en door het Palestijnse vluchtelingenkamp Aida. We verkennen de omgeving van het Sumud Story House nabij de muur. We kunnen souvenirs kopen in de winkel van Claire, één van de vrouwen uit het koor. In de loop van de middag verlaten we Bethlehem en gaan terug naar Jeruzalem, waar we de rest van de middag vrij kunnen besteden. 's Avond komen we bij elkaar om onze indringende ervaringen in Bethlehem te bespreken.

Overnachting in Jeruzalem.

Dag 8

We bezoeken 's ochtends een school in Tel Aviv. Waarschijnlijk de Bialik Rogozin-school. We vertrekken naar Tel Aviv en lunchen op het strand. Aan het begin van de middag bezoeken we Jaffo, waar we enige tijd vrij rond kunnen lopen.

In de loop van de middag gaan we naar de liberaal joodse synagoge Beit-Daniel in Tel Aviv. We krijgen een rondleiding.

Aan het begin van de avond vertrekken we weer naar Jeruzalem voor diner en overnachting.

Dag 9

's Ochtends bekijken we eerst met elkaar terug op de reis en daarna is er de mogelijkheid om nog even op eigen gelegenheid Jeruzalem in te gaan. We vertrekken tussen de middag naar Tel Aviv voor de terugreis naar Amsterdam.

Kosten

Het bovenstaande programma heeft als reissom een bedrag rond € 2.000, afhankelijk van de koers van de dollar.

Dit bedrag is een all-in prijs. De kosten voor de vliegreis, het verblijf in 3 of 4-sterren accommodatie met ontbijt en diner, lunches, excursie- en entreegelden, een eigen gids, busvervoer, fooien e.d. zijn erin begrepen. Exclusief verzekeringen, zie onder.

De bovengenoemde prijs is gebaseerd op verblijf in een tweepersoonskamer. Indien u een 1-persoonskamer wenst komt er € 380,- bij. Dit kan op het aanmeldingsformulier worden aangegeven. Er zijn echter in elk hotel slechts een paar eenpersoonskamers beschikbaar.

Verzekeringen

Er is gelegenheid een reis- en annuleringsverzekering bij DrieTour Reizen af te sluiten. Als dit bij de boeking gebeurt, worden geen poliskosten in rekening gebracht. Bedragen: Reisverzekering is ± € 15,-. Een annuleringsverzekering bedraagt 6 % van de reissom.

Vorbereiding

Zodra de deelnemerslijst definitief is, zal er een voorbereidingsbijeenkomst belegd worden om met elkaar kennis te maken en om het programma door te nemen.

Tot slot

We hopen met het bovenstaande voldoende informatie te hebben gegeven om tot een definitieve keuze te komen om aan deze reis deel te nemen. Er is geprobeerd om de voorwaarden voor een inspirerende reis te scheppen. Wat niet beschreven kan worden is wat de reis met je doet, de ontmoetingen, de stilte, de ervaringen, de indrukken. Door je daarvoor open te stellen en eraan bij te dragen, zal je de waarde van deze reis voor jezelf en voor anderen aanmerkelijk vergroten. Uit de ervaringen van de vorige reizen weten we dat de reis veel impact heeft. Het is een reis om nooit meer te vergeten. Zeer de moeite waard.

Peter Sels
Verus
psels@verus.nl

Woerden, 23 december 2021